

In deze feestelijke vakantieweek wordt aandacht besteed aan het afscheid nemen van het oude jaar en het inluiden van het nieuwe jaar. Oudejaarsavond is een gezellige avond waarop de oliebollen en de champagne uiteraard niet zullen ontbreken!

Hotel IJsselvliedt is een statig herenhuis van tweehonderd jaar oud en is gelegen op een prachtig landgoed. U kunt heerlijk vertoeven in de gezellige huiskamer. Vanuit het hotel worden er door de vrijwilligers leuke uitstapjes in de nabije omgeving georganiseerd waaraan u kunt deelnemen. Op het landgoed zelf kunt u heerlijk wandelen of een fietstochtje maken. Ook binnenshuis is er voor wie dat wil van alles te doen. U kunt bijvoorbeeld deelnemen aan een creatieve workshop, een spel of genieten van een mooi optreden. Het hotel beschikt over ruime kamers die zijn voorzien van hoog-laagbedden, een zitje, een aangepaste badkamer, tv en een zorgoproepsysteem. De koks doen er alles aan om u dagelijks drie heerlijke maaltijden voor te schotelen gedurende uw vakantie en houden graag rekening met uw dieetwensen.

Als mantelzorger kunt u in deze speciale vakantieweken samen met uw partner vakantie vieren. Ook andere mantelzorgers (dochter/zoon, zus of vriendin etc.) zijn uiteraard van harte welkom. Tijdens de vakantieweek krijgt u de gelegenheid om te ontspannen en er, alleen of samen met uw partner, op uit te gaan. Bent u jonger dan 65 jaar en wilt u graag met leeftijdgenoten op vakantie? Wij bekijken samen met u de mogelijkheden.

Prijs 1-persoonskamer € 960 p.p. 2-persoonskamer € 760 p.p. Korting vakantiefonds € 250 p.p.

Tijdens uw vakantie willen wij dat het u aan niets ontbreekt. De kosten per week zijn inclusief: - ontbijt, lunch en 3-gangendiner (ook dieet) - koffie, thee en vers fruit - activiteitenprogramma (exclusief excursies)



