



Wij hebben uw hulp nodig!

Diverse werkgroepen en Het vakantiebureau organiseren in opdracht van de Protestantse Kerk in Nederland vakanties (o.a. in Nieuw Hydepark) voor mensen die in het reguliere vakantieaanbod buiten de boot vallen omdat zij extra begeleiding of zorg nodig hebben.

'Warm contactpersoon'

Ook in uw gemeente zijn mensen die door eenzaamheid, ziekte of een beperking zo'n vakantie hard nodig hebben. Veel van hen weten (nog) niet van deze vakanties. Ook kan de stap naar een vakantie week soms groot zijn omdat men bijvoorbeeld op ziet tegen het onbekende of het regelen van het vervoer.

Het is fijn als deze drempels weggenomen kunnen worden door betrokken mensen in hun directe omgeving. Wij noemen hen de 'warme contactpersonen'.

Wordt u ook een van onze betrokken 'warme contactpersonen'?

Ons streven is om in elke kerkelijke gemeente in Nederland een 'warm contactpersoon' te hebben die ouderen helpt uit de eenzaamheid te komen, al is het maar voor even. Ervaring leert dat onze vakantie gasten er maanden met plezier op terugkijken. Ook voor het werven van (zorg)vrijwilligers is de hulp van u als contactpersoon hard nodig.

Draagt u dit vakantiewerk ook een warm hart toe? En wilt u meedenken hoe wij dit binnen uw gemeente kunnen aanpakken?

Interesse?

Reageer via mail of telefoon naar Jet Habermehl, relatiebeheerder 'warme contactpersonen':
Mail: jhabermehl@hetvakantiebureau.nl
Telefoon: (0343) 74 58 96 / (0343) 74 58 90

Kijk ook eens op www.hetvakantiebureau.nl



Wij bieden vakanties in Nederland: o.a. Nieuw Hydepark in Doorn, IJselvliedt in Wezep, Dennenheul in Ermelo en De Heerenhof in Mechelen